

Toen in het voorjaar van 2020 door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet door konden gaan, schreef ds. Bart Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in die tijd met elkaar verbonden wisten. Inmiddels zitten we in de tweede golf en in de tweede lockdown. In november hervatte Bart Vijfvinkel het schrijven van de brieven aan de gemeente. Reacties welkom: predikant@pknwormer.nl

6 januari 2021, Epifanie

Beste mensen,

Allereerst de beste wensen voor 2021! Dat het een goed jaar mag zijn. Hopelijk ook een jaar waarin coronavirus teruggedrongen wordt en we weer meer vrijheid terugkrijgen. En, mede namens Emmy, veel dank voor de kerst- en nieuwjaarswensen die we ontvingen uit de gemeente. Het waren er veel en we zijn er erg blij mee.

Eerste vaccinatie

Vandaag is een bijzondere dag. De eerste Nederlander wordt ingeënt tegen corona, het begin van een vaccinatiecampagne die in de loop van het jaar moet leiden tot



Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri wordt als eerste ingeënt met het coronavaccin.

groepsimmunitet. Wat zal het bijzonder zijn als we corona achter ons kunnen laten, elkaar weer vrij kunnen ontmoeten, geen anderhalve meter afstand hoeven te houden, weer met elkaar kunnen zingen, etc.

Voorlopig zitten we nog in een strenge lockdown en lijkt van een versoepeling van de maatregelen op korte termijn geen sprake. Een verdrietige situatie. Wie rouwt vindt maar zo moeilijk afleiding, wie eenzaam is weet zich nog meer alleen.

Mensen missen elkaar en missen het oude evenwicht van de gewone loop der dingen.

En dan is er – door alles heen – een vreemd

soort droefheid om wat corona aan onzekerheid, onduidelijkheid, ziekte en dood dichtbij en wereldwijd aanricht. Maar vandaag dus een bijzondere dag vanwege die eerste vaccinatie.

Epifanie

Voor de Oosters-Orthodoxe kerk (de kerk in o.a. Rusland, Georgië, Griekenland, Oekraïne, Bulgarije) is het op 6 januari altijd feest. Ze viert de voor haar – op Pasen na – belangrijkste feestdag van het kerkelijk jaar, nl. Epifanie, het feest van de verschijning (=Epifanie) van de Heer (voor de oosters-orthodoxe kerken dit feest belangrijker dan het Kerstfeest op 25 december).

In het feest van de Epifanie wordt gevierd dat God in de wereld aan het licht is gekomen. Centraal staat Jezus' doop in de Jordaan. Toen Jezus door Johannes gedoopt werd in de Jordaan daalde de Geest op hem neer en werd hij door God aan mensen voorgesteld als zijn

geliefde zoon in wie God een welbehagen heeft. Zo verscheen God – volgens de Orthodoxe kerk – als Vader, Zoon en Heilige geest.

Ook geeft de Orthodoxe-Kerk aandacht aan het gegeven dat Jezus in het water van de Jordaan gedoopt wordt. Zij ziet daarin een verwijzing naar het begin van de Bijbel waar Gods geest zweeft over de wateren waarna God begint met de schepping van hemel en aarde. Zoals God toen begon met scheppen, zo begint God met de doop van zijn Jezus met de herschepping van de wereld.

Maar Het grootste wonder van de Epifanie is voor de oosters-orthodoxe christenen dat God als mens is verschenen. God gold immers als onbereikbaar, als zo ver boven ons mensen verheven dat wij hem nooit echt konden kennen en niet in gemeenschap met hem konden leven. Maar God heeft zich in zijn Zoon geopenbaard en heeft zo met zijn schepping een nieuw begin gemaakt. God is mens geworden; zo is in zijn Zoon de gemeenschap tussen God en mensen hersteld...^{*} Waar de westerse kerk de nadruk legde op Jezus' verzoenend sterven, daar zegt de Oosters Orthodoxe kerk dat de verzoening, het heel-maken, al besloten ligt in Gods verschijning, zijn Epifanie, op aarde.



'Kruisduiken', ritueel op het Oosters-Orthodoxe Epifanie-feest

Waar bij ons - terwijl ik dit schrijf – de kale kerstbomen worden opgehaald viert de Oosters-Orthodoxe kerk het feest van Gods Verschijning en leest zij over de doop van Jezus in de Jordaan. Popes (priesters) zegenen het water en er wordt – vaak in ijskoud water (soms moet er een gat in het ijs geboord worden) – gedoken naar een door de priester in het water geworpen kruis (de winnaar – degene die het kruis opduikt – zal het hele jaar gelukkig zijn).

Vieren van een nieuw begin. Je wil het oude achter je laten al lukt dat niet omdat we leven in een gebroken wereld en ieder zijn/haar verhaal met zich meedraagt. In de kerk klinken de verhalen over Jezus' doop, de wijzen uit het Oosten, de opdracht in de tempel en de bruiloft te Kana. Verhalen over Gods verschijning – zijn Epifanie - in de wereld.

Ik denk niet dat die mensen bij de Jordaan dit nieuwe begin verwacht hadden, net zomin als de herders, de bruiloftsgangers en de wijzen. En toch gaan ze het zien, een nieuw begin, herschepping. Goed om het nieuwe jaar mee te beginnen!

met vriendelijke groet,
Bart Vijfvinkel

Mocht u het werk van onze gemeente willen ondersteunen met een extra gift dan kunt u deze overmaken op NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van Protestantse Gemeente Wormer. Een deel van de gift zal ook gaan naar de diaconie: de dienst van de kerk in de wereld.

^{*} Bron: *Epifanie: tegenhanger van het Kerstfeest*. www.riemerroukema.nl