

Toen in het voorjaar van 2020 door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet door konden gaan, schreef ds. Bart Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in die tijd met elkaar verbonden wisten. Inmiddels zitten we in de tweede golf en in de tweede lockdown. In november hervatte Bart Vijfvinkel het schrijven van de brieven aan de gemeente. Reacties welkom:

[predikant@pknwormer.nl](mailto:predikant@pknwormer.nl)

30 maart 2021

Beste mensen,

Gisteren begon de Goede Week. In de kerken werd gelezen over Jezus' intocht in Jeruzalem. Een koning rijdt op het veulen van een ezelin, zijn eigen ondergang tegemoet. Het volk zing `Hosanna in de hoogste hemelen` wat wel ver afstaat van het `Vrede op aarde` dat we met kerstmis zongen. Het is altijd een beetje link om verhalen uit krant en media zomaar naast het verhaal van Jezus te leggen – wij zijn Jezus niet - maar soms is kan je er niet omheen.



*Aleksej Navalny*

Zo moest ik bij het nieuws over de Russische advocaat en oppositieleider Navalny \*denken aan de gang die Jezus op het laatst van zijn leven maakte.

Navalny herstelde nadat hij door de geheime dienst vergiftigd was in een Berlijns ziekenhuis. Hij had daarna niet hoeven terugkeren naar Rusland, maar deed het toch ondanks dat hij wist dat hij bij aankomst gearresteerd zou worden en dat hem strafkolonie boven het hoofd hing. Zo geschiedde. Na zijn arrestatie werd Navalny veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenschap. Hij verblijft nu in strafkamp IK-2 bij Pokrov, zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou,

een van de strengste strafkampen van Rusland. Volgens zijn advocate eind vorige week kan hij niet op zijn benen staan en kampt hij met hevige rugpijn. Waarom ontloopt iemand zijn lijdensweg niet?

In 1939 reist de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer naar de Verenigde Staten. Hij lijkt de oorlog net de kunnen ontlopen. Het zit hem echter niet lekker. In zijn bijbelse dagtekst leest hij `Wer glaubt der flieht nicht` (zij die geloven vluchten niet, Jesaja 28,16). Bonhoeffer keert met de laatste boot terug naar Nazi-Duitsland om in die donkere tijd bij zijn volk te zijn. Uiteindelijk kost het zijn leven. Vlak voor de bevrijding wordt hij ter door veroordeeld vanwege zijn aandeel in het verzet tegen Hitler. Spijt heeft hij nooit gehad.

Genade en navolging, leven in gehoorzaamheid, horen volgens hem bij elkaar. Wij zijn Christus niet, maar als wij christenen willen zijn, houdt dat volgens Bonhoeffer in dat wij deel leren krijgen aan de wijdte van het hart van Christus – door verantwoordelijk te nemen en solidair te zijn.

---

\* Navalny is zeker niet onomstreden. Op goede gronde nam Amnesty International hem de titel `gewetensgevangene` af (<https://www.amnesty.nl/actueel/amnesty-blijft-actievoeren-voor-aleksei-navalny>). Desondanks blijft Amnesty zich inzetten voor gerechtigheid voor Navalny en de vele anderen die in Rusland onterecht gevangen zitten.

Deze week gedenkt de kerk de weg die Christus in liefde en solidariteit met alle lijdende mensen gegaan is. Een liefde en solidariteit waarvan we mogen geloven dat ze sterker zijn dan lijden en dood.

### **Nestbeuilers**

Het moet mij van het hart: ik had gehoopt op een paginagrote advertentie van de Protestantse Kerk Nederland waarin ze afstand neemt van de gebeurtenissen in Urk en Krimpen aan de IJssel. Onze Christelijke broeders daar hebben het wel erg bont gemaakt door coronaregels aan hun laars te lappen en op zondagmorgen journalisten te lijf te gaan. Ook al behoren ze tot andere kerkgenootschappen, ze behoren volgens mij wel tot de wereldwijde oecumene. En bovendien: voor buitenstaanders zijn die 150 kerkgenootschappen in Nederland één pot nat.

Iedereen mag van mij een voorzienigheidsgeloof aanhangen – `als God wil dat ik corona krijg dan krijg ik het` – maar niet ten koste van anderen.

Het komend jaar zal ik vast wel weer eens aan een buitenkerkelijk iemand moeten uitleggen dat ik niets maar dan ook niets met die christelijke broeders te maken heb, ook al geloven en doen ze op grond van dezelfde bijbel als de mijne de meest idiote dingen. En ik zal erbij vertellen dat ik niets maar dan ook niets over Christus zeker weet, maar dat ik mij niet kan voorstellen dat hij ervoor is journalisten aan te vallen en elkaar te besmetten, al zijn we nog zo zondig en zou het ons passen in donker zwart gekleed te gaan (in ieder geval op zondagmorgen). Maar dat laatste is ironisch bedoeld. Ja ik ben boos op mijn broeders en zusters uit Urk en Krimpen: nestbeuilers!



*(foto: Anton van Daal, reliwiki)*

### **Pasen**

En zo begon op Urk en in Krimpen aan de IJssel de Goede Week. Ik laat het maar achter me en ga mij maar weer richten op Pasen. Wederom kunnen we als gemeente niet samenkomen (ja het kan wel maar we doen en niet). Helaas, we moeten nog even geduld hebben.

Gelukkig is er de samenwerking met onze zusters en broeders in Wormerveer. U leest er meer over in de reeds toegestuurde Kerkplus (er volgt er nog één). Op donderdagavond vieren we avondmaal. Wie dat kan meemaken – zo thuis met een stukje brood en een glaasje wijn – is van uiteraard van harte uitgenodigd om mee te vieren. Als deze vorm u toch te vreemd voorkomt dan kijkt u alleen en neemt u alleen in gedachten deel aan de Maaltijd.

Ik wens U een gezegend Paasfeest. Dat mensen wereldwijd, van Urk tot Wormer, van Jeruzalem tot aan het uiteinde der aarde, iets als Opstanding mogen meemaken en vieren. En daaruit leven.

Met vriendelijke groet,  
Bart Vijfvinkel

Mocht u het werk van onze gemeente willen ondersteunen met een extra gift dan kunt u deze overmaken op NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van Protestantse Gemeente Wormer. Een deel van de gift zal ook gaan naar de diaconie: de dienst van de kerk in de wereld.